



10 NĂM

KỶ YẾU

VIỆN NGHIÊN CỨU
CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO

2008 - 2018

THƯ NGỎ CỦA VIỆN TRƯỞNG

Các đồng nghiệp thân mến,

Thay mặt Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, tôi xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến các đồng nghiệp đã đồng hành cùng Viện trên chặng đường 10 năm qua (2008-2018).

Cuốn Kỷ yếu này được biên soạn nhằm mục đích “ôn cố, tri tân”, tôn vinh truyền thống, suy niệm hiện tại và hướng tới tương lai. Đây là dịp để nhớ tới các thế hệ tiền bối, những người làm công tác nghiên cứu ở các đơn vị tiền thân của Viện Nghiên cứu Chiến lược và xây dựng nên truyền thống nghiên cứu về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại. Đây là cơ hội để tri ân các thế hệ lãnh đạo của Bộ Ngoại giao, đặc biệt là Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm, người đã quyết tâm vượt mọi thách thức để thành lập Viện, và Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Phạm Bình Minh, người luôn dành sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho sự trưởng thành của Viện. Đây cũng là dấu mốc để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo Viện, từ đồng chí Đặng Đình Quý, người Viện trưởng đầu tiên đã xây dựng và đặt nền móng, đến các đồng chí Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Vũ Tùng.

10 năm phát triển của Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao cũng là thành quả của tất cả các cán bộ và nhân viên đã và đang công tác tại Viện, những người đã nỗ lực để hoàn thành hơn 50 đề tài nghiên cứu các loại, tổ chức và tham gia hàng trăm các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế, và giảng dạy hàng chục các môn học khác nhau.

Chúng ta cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cố vấn của Viện, các bạn bè, đối tác Việt Nam và quốc tế, đã đồng hành, hợp tác và hỗ trợ cho các hoạt động của Viện trên chặng đường 10 năm qua.

Với cuốn Kỷ yếu này, chúng ta sẽ chia những hình ảnh thân thuộc, những đánh giá rất đáng trân trọng và những cảm nghĩ sâu sắc về Viện-của-chúng-ta.

Trân trọng,



Lê Hải Bình

GIỚI THIỆU CHUNG

Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao được chính thức thành lập theo Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/06/2008 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao, dựa trên nền tảng là các Ban nghiên cứu của Học viện Quan hệ Quốc tế (1987-2008), và trước đó là Viện Quan hệ Quốc tế (1977-1987). Từ khi được thành lập đến nay, Viện đã trải qua các thời kỳ dưới sự lãnh đạo của bốn Viện trưởng, đó là PGS.TS Đặng Đình Quý (2008 - 2011), PGS.TS Hoàng Anh Tuấn (2011- 2015), PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng (2016 - 2017), và từ năm 2017 đến nay là TS. Lê Hải Bình.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao ra đời với mục tiêu và tầm nhìn là trở thành cơ quan nghiên cứu chiến lược chuyên trách (think tank) của Bộ Ngoại giao, có uy tín trong nước và quốc tế, với bốn nhiệm vụ chính bao gồm: (1) kết hợp nghiên cứu của Viện với nghiên cứu và triển khai chính sách của Bộ Ngoại giao; (2) đưa thành quả nghiên cứu vào giảng dạy và truyền bá kiến thức; (3) hội nhập trong nước và quốc tế; và (4) phát triển mạng lưới ngoại giao kênh hai. Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Viện gồm ba Trung tâm: (i) Trung tâm nghiên cứu các Nước lớn; (ii) Trung tâm nghiên cứu Khu vực và Chính sách đối ngoại; và (iii) Trung tâm nghiên cứu An ninh và Phát triển.

Trong 10 năm qua, các cán bộ của Viện đã chủ biên và tham gia viết 28 sách chuyên ngành, chủ trì và tham gia thực hiện 41 đề tài nghiên cứu cấp Bộ, tham gia giảng dạy 11 bộ môn cho các khóa Đại học và sau Đại học tại Học viện Ngoại giao và nhiều khóa học, lớp bồi dưỡng kiến thức cho các Bộ ngành và địa phương về các vấn đề quốc tế. Ngoài ra, mỗi năm Viện tiến hành khoảng 150 hoạt động tham vấn chính sách, hợp tác, trao đổi học thuật với các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước. Mười năm không phải là thời gian dài đối với công tác nghiên cứu chiến lược, nhưng nhìn lại, Viện đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, cũng là những dấu ấn ghi lại các bước trưởng thành của Viện, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để Viện tiếp tục vững mạnh và phát triển trong thời gian tới.



MỘT SỐ DẤU MỐC ĐÁNG GHI NHỚ

◦ Thành lập Viện Quan hệ Quốc tế trực thuộc bộ Ngoại giao, được coi là tổ chức tiền thân của Viện nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.

1977

◦ Học viện Quan hệ Quốc tế được nâng cấp và đổi tên thành Học viện Ngoại giao (23/06/2008).
◦ **Thành lập Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao thuộc Học viện Ngoại giao.**
◦ Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao được phân chia thành ba Trung tâm: Trung tâm Nghiên cứu An ninh - Chính trị; Trung tâm Nghiên cứu Hội nhập và Phát triển; Trung tâm Nghiên cứu Chính sách đối ngoại và khu vực.
◦ Ông Đặng Đình Quý trở thành Viện trưởng đầu tiên của Viện.

2008

◦ Khai trương và vận hành Website www.nghiencuubiendong.vn nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và phổ biến kiến thức.
◦ In Sách kỷ yếu tiếng Anh và tiếng Việt của Hội thảo khoa học Quốc tế về biển Đông lần thứ I.
◦ Tham gia xuất bản Sách: 150 câu hỏi và đáp về ASEAN: Hiến chương ASEAN và Cộng đồng ASEAN nhân dịp Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN.
◦ Tổ chức Hội thảo kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.
◦ Tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh và sự nghiệp ngoại giao” nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đồng chí (14/07/2010).

2010

1987

◦ Viện Quan hệ Quốc tế sát nhập với trường Đại học Ngoại giao, trở thành Học viện Quan hệ Quốc tế. Viện Quan hệ Quốc tế trở thành Khối nghiên cứu nằm trong Học viện Quan hệ Quốc tế.

2009

◦ Chủ trì tổ chức Hội thảo Quốc gia về biển Đông lần thứ I (03/2009).
◦ Chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế về biển Đông lần thứ I (26-27/11/2009) “Biển Đông: tăng cường hợp tác vì an ninh và phát triển ở khu vực”, khởi đầu chuỗi Hội thảo quốc tế thường niên về biển Đông.
◦ Chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai đề tài cấp Nhà nước: “Xu thế phát triển của thế giới đến năm 2020 và định hướng chiến lược đối ngoại của nước ta”.
◦ Triển khai 04 chương trình nghiên cứu lớn: Lịch sử Ngoại giao, Biển Đông, ASEAN và Mỹ.

2011

◦ Thành lập Trung tâm Nghiên cứu biển Đông (14/3/2011).
Tiền sĩ Hoàng Anh Tuấn trở thành Viện trưởng của Viện (4/2011).
◦ Tham gia tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng CSCAP lần thứ 8 tại Hà Nội (11/2011).
◦ Biên tập và lưu hành công trình Tình hình thế giới năm 2011 và Triển vọng năm 2012, khởi đầu việc đưa tổng kết và dự báo thành công tác thường niên của Viện.

- Trung tâm Nghiên cứu biển Đông tách khỏi Viện nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, trở thành Viện Nghiên cứu biển Đông. Hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN-ISIS (giữa 2011 - giữa 2012).

2012

- Thay đổi cơ cấu Viện Nghiên cứu chiến lược Ngoại giao, chia thành ba trung tâm: Trung tâm các Nước lớn; Trung tâm Khu vực và Chính sách đối ngoại; Trung tâm An ninh và Phát triển (29/09/2015).
- Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo “Chiến lược tổng thể Hội nhập Quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
- Chủ trì Hội thảo quốc tế “Ngoại giao Việt Nam: 70 năm truyền thống và định hướng tương lai” (8/2015) (khách mời tất cả Đại sứ các nước tại Hà Nội).

2015

- Tiến sĩ Lê Hải Bình trở thành Viện trưởng (6/2017).
- Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Mê Công (12/12/2017) (Vietnam National Center for Mekong Studies).
- Hội thảo khu vực nhân kỷ niệm ASEAN 50 năm (6/2017) “Những chuyển dịch địa-chính trị tại châu Á-Thái Bình Dương và chặng đường nửa thế kỷ của ASEAN”.
- Hội nghị quốc tế Mạng lưới Các trung tâm nghiên cứu APEC (ASCCC).
- Đề tài cấp Nhà nước về “Đối ngoại đa phương của Việt Nam: thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”.

2017



2013

- Triển khai Đề tài Nghiên cứu cấp Nhà nước về “Hội nhập Quốc tế và Những vấn đề đặt ra với Việt Nam”.

2016

- Tiến sĩ Nguyễn Vũ Tùng trở thành Viện Trưởng (3/2/2016).
- Thành lập trung tâm Nghiên cứu APEC.

2018

- 10 năm thành lập Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.

LÃNH ĐẠO VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

VIỆN TRƯỞNG



PGS.TS. ĐẶNG ĐÌNH QUÝ
(2/2008 - 4/2011)



PGS.TS. HOÀNG ANH TUẤN
(4/2011 - 9/2015)



PGS.TS. NGUYỄN VŨ TÙNG
(10/2015 - 6/2017)



TS. LÊ HẢI BÌNH
(6/2017 - Nay)

PHÓ VIỆN TRƯỞNG



TS. LỤN THỦY DƯƠNG
(5/2008 – 6/2010)



TS. PHẠM QUỐC TRỤ
(2009 – 6/2012)



TS. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
(5/2010 – 4/2011)



TS. NGUYỄN HÙNG SƠN
(6/2010 – 11/2012)



TS. LÊ ĐÌNH TĨNH
(10/2011 – 11/2013;
9/2018 – Nay)



TS. NGUYỄN NAM DƯƠNG
(4/2013 – 9/2016)



TS. TRẦN VIỆT THÁI
(10/2013 – Nay)



TS. ĐẶNG CẨM TÚ
(10/2016 – Nay)



TS. TÔ ANH TUẤN
(12/2017 – 9/2018)

CỐ VẤN VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC

Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao vinh dự nhận được sự hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm tận tình về mặt chuyên môn của các cố vấn là các nhà ngoại giao kỳ cựu, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp của Bộ Ngoại giao.



ĐS. NGUYỄN PHÚ BÌNH



ĐS. NGUYỄN TÂM CHIÊN



ĐS. NGUYỄN DUY HƯNG



ĐS. HOÀNG NHƯ LÝ



ĐS. NGUYỄN NGUYỆT NGA



ĐS. CHU CÔNG PHỤNG



ĐS. LÊ CÔNG PHỤNG



ĐS. NGUYỄN VĂN THƠ

CHIA SẺ CỦA NGUYÊN LÃNH ĐẠO



PGS.TS. ĐẶNG ĐÌNH QUÝ

Cuối 2006, khi tôi sắp kết thúc nhiệm kỳ công tác ở sứ quán ta tại Washington DC, mọi người nói là tôi được “nhắm” về Viện Chiến lược và khuyến tôi nên vui vẻ chấp nhận vì Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm đã chăm rồi. Mặc dù có đam mê nghiên cứu nhưng tin này cũng làm tôi suy nghĩ mất vài hôm. Khi về nước và được điều về Học viện (lúc bấy giờ là Viện Quan hệ quốc tế), Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm giao nhiệm vụ phải xây dựng Viện chiến lược ngoại giao ngang tầm với Viện chiến lược quốc phòng và công an, sánh vai với các Viện nghiên cứu chiến lược trong khu vực, tôi vẫn lung mung chưa biết phải bắt đầu như thế nào. Buổi đầu, gặp 14 anh, chị em trong khối nghiên cứu, tôi rất mừng là mọi người rất vui vẻ và rất đam mê.

Cùng với lãnh đạo viện lúc đó, chúng tôi thai nghén một kế hoạch sẵn đầu người từ các đơn vị của Bộ. Anh Phạm Bình Minh, lúc đó là Thứ trưởng phụ trách, đưa cho tôi danh sách 66 tiến sỹ đang công tác tại Bộ, tôi chọn ra 16 người, đi gặp từng người, từng đơn vị vận động, cuối cùng chỉ có 3 người “nhập viện”. Chúng tôi bàn nhau về một tầm nhìn đến 2015 và 2020 như nhiệm vụ Phó Thủ tướng đã giao.

Mười năm qua, Viện đã lớn mạnh, đã thành hai Viện, đội ngũ cán bộ nghiên cứu đã trưởng thành hơn, Viện đã làm được nhiều việc ngang tầm với các Viện nghiên cứu chiến lược ở trong nước và quốc tế. Với mỗi thành viên của Viện Chiến lược, quãng thời gian làm việc tại Viện có ý nghĩa riêng. Với tôi, gần 4 năm trực tiếp làm việc tại Viện (và 6 năm liên quan trực tiếp tới công việc của Viện) có lẽ là bước ngoặt trong cuộc đời làm công tác nghiên cứu của tôi, cũng là quãng thời gian có nhiều kỷ niệm, gắn bó với một tập thể trẻ đầy nhiệt huyết, cầu thị và đam mê. Từ người làm chuyên về xử lý động thái và kiến nghị chính sách, tôi có dịp tập trung học hỏi và suy nghĩ về những vấn đề dài hạn trên bình diện lớn hơn đối với phát triển và an ninh của đất nước. Cảm ơn các “Viện sỹ” đã và đang công tác tại Viện.

Chúc Viện mãi mãi sức xuân.



PGS.TS. HOÀNG ANH TUẤN

Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại Giao ra đời đúng vào thời điểm Việt Nam đang cần một Viện nghiên cứu chiến lược tâm cờ, có khả năng kết nối với các viện, các trung tâm nghiên cứu có ảnh hưởng ở khu vực và quốc tế, đồng thời truyền tải các thông điệp lớn về chủ trương, đường lối đối ngoại của Việt Nam ra bên ngoài.

Mười năm ra đời chưa phải quá dài nhưng Viện NCCL đã trưởng thành nhanh chóng, đủ khả năng phân tích và “giải mã” các xu hướng kinh tế, chính trị và an ninh lớn trên thế giới, tác động đến môi trường an ninh, phát triển của Việt Nam và đưa ra nhiều đề xuất chính sách có giá trị.



PGS.TS. NGUYỄN VŨ TÙNG

Tôi vinh dự trở thành một thành viên trong “đội hình xuất phát” của Viện Chiến lược. Việc Viện Chiến lược được thành lập thể hiện sự quan tâm và đầu tư cũng như kỳ vọng của Bộ Ngoại giao đối với công tác nghiên cứu chiến lược. Những người đã công tác tại các Ban nghiên cứu của Viện Quan hệ quốc tế, tiền thân của Học viện Ngoại giao đều có chung cảm nhận này.

Chỉ sau 10 năm nhìn lại, Viện nghiên cứu chiến lược đã khác hẳn. Đội ngũ của chúng ta không chỉ đông hơn về số lượng. Nhiều người đã đạt học vị tiến sĩ, học hàm phó giáo sư, được tham gia vào các chương trình, đề tài nghiên cứu có ý nghĩa đối với việc hoạch định và triển khai chính sách của Đảng và Nhà nước, công bố công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước, cũng như được trải nghiệm thực tiễn tại các cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài. Đáng kể hơn, được làm việc ở Viện Chiến lược đã trở thành sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ cũng như của một số lão thành trong ngành. Cùng với Viện nghiên cứu Biển Đông (từ Viện Chiến lược tách ra), Viện Chiến lược đã tạo cho Học viện Ngoại giao một “thể trận” ngoại giao kênh 2 sôi động và bổ trợ đắc lực cho kênh 1. Uy tín và thứ hạng của Viện trong giới học thuật trong và ngoài nước cũng tăng lên. Viện chiến lược đã trở thành điểm tựa và mái nhà chung để từ đó các VCLers trưởng thành.

Đó là cơ sở và cũng là niềm tin để chúng ta cùng nhau phấn đấu và bước tiếp trên con đường học thuật đầy khó khăn và thách thức nhưng cũng rất lý thú và hữu ích này.

HOẠT ĐỘNG KÊNH HAI TRONG NƯỚC



1. Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ nhất với chủ đề "Biển Đông: Tăng cường hợp tác vì an ninh và phát triển ở khu vực" (2009)
2. Gặp mặt thân mật kỷ niệm 45 năm ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt Nam (2018)
3. Lễ Khai trương Trung tâm Nghiên cứu Mê Công Việt Nam và Tọa đàm Định hình Vành đai Phát triển Kinh tế LMC (2018)
4. Đối thoại thường niên với Quý châu Á, New Zealand (2016)
5. Tọa đàm với Viện Quan hệ quốc tế Trung Quốc (CIIS), GS. Rong Ying (2018)
6. Cán bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao tham gia phục vụ tại SOM2, APEC Việt Nam 2017 (2017)
7. Hội thảo Quy hoạch tổng thể sử dụng nguồn năng lượng-nước khu vực hạ nguồn sông Mê Công (2017)



HOẠT ĐỘNG KÊNH HAI NGOÀI NƯỚC



1



4



2



5



3

1. Hội thảo của Mạng lưới các cơ quan nghiên cứu Đông Á tại Nhật Bản (NEAT, 2018)
2. Đoàn cán bộ của Học viện, do Giám đốc Nguyễn Vũ Tùng dẫn đầu đi làm việc với Học viện Ngoại giao Lào (2018)
3. Viện trưởng Lê Hải Bình tham dự lễ ra mắt Trung tâm nghiên cứu Mê Công của Thái Lan (2018)
4. Trao đổi thường niên với Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Israel (2016)
5. Trao đổi thường niên với Viện Nghiên cứu Trung Quốc của Ấn Độ (2018)
6. Trao đổi thường niên với Viện quốc tế Nhật Bản (JIIA, 2015)



6

TIN BÁO CHÍ

SAIGON
6 TAI PHONG ONLINE

Kỷ niệm 35 năm ngày ký kết Hiệp định Paris (27-1-1973 - 27-1-2008): Thời gian càng lùi xa, bài học của Hiệp định Paris càng tỏa sáng

Thứ Sáu, 25/1/2008 23:38

"Thời gian càng lùi xa, giá trị và bài học của Hiệp định Paris càng tỏa sáng" – PGS-TS Dương Văn Quảng, Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế (Bộ Ngoại giao) đã nhấn mạnh như vậy trong bài phát biểu mở đầu buổi hội thảo và tọa đàm khoa học với chủ đề: "35 năm ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam - Ngoại giao Việt Nam từ lịch sử đến hiện tại" do Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức ngày 25-1, tại Hà Nội.

BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (VGP NEWS)

Cuộc họp lần thứ nhất của Nhóm Nghiên cứu về An ninh nguồn nước

09:10 CH, 24/03/2011

(MOFA - 24/3/2011) - Trong hai ngày 22-23/3/2011 tại Hà Nội, Hội đồng Hợp tác An ninh Châu Á – Thái Bình Dương (CSCAP) đã tổ chức Cuộc họp lần thứ nhất của Nhóm Nghiên cứu CSCAP về An ninh nguồn nước theo sáng kiến của Học viện Ngoại giao với vai trò là thành viên của Việt Nam trong CSCAP. Cuộc họp đã quy tụ nhiều học giả, chuyên gia về nguồn nước và an ninh trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, tập trung đánh giá thực trạng sử dụng và quản lý các nguồn nước hiện nay ở khu vực tiểu vùng sông Mê-công cũng như các tác động an ninh khác nhau của việc sử dụng và quản lý tài nguyên nước của các nước liên quan. Cuộc họp cũng xem xét cơ sở luật pháp quốc tế và việc xây dựng các thể chế quốc tế liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn nước.

DÂN TRÍ
BẢN ĐỒ SỐNG | HỒ SƠ SỐNG

Video | Sự kiện | Xã hội | Thể thao | Giáo dục | Nhân ái | Kinh doanh | Văn hóa | Giải trí

Chủ nhật, 24/08/2015 - 08:00

Châu Á • EU & Nga • Châu Mỹ • Diễn đàn • Kêu gọi • Tư liệu

Nhà ngoại giao say làm báo

Có dịp trở chuyển với TS. Hoàng Anh Tuấn (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao) nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, để tái cập chuyện giữa chúng tôi không phải về chiến lược ngoại giao mà lại về công việc và niềm đam mê của một nhà ngoại giao say với báo.

TS. Hoàng Anh Tuấn (phải) và PGS. TS Phạm Quang Minh, Phó Hiệu trưởng Đại học KIOH & NV trong một chương trình bình luận trên kênh truyền hình QPVI.

TS. Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi có khá nhiều nghề, làm ngoại giao nghiên cứu, làm báo, tạp chí, rồi cả diễn thuyết nữa... Nhưng đường đi chuyên với nghề báo đã in vào máu hay sao mà đi đâu làm gì thì vẫn dành thời gian, tâm tư để viết và... viết".

TS Trần Việt Thái: "Không nên đặt tất cả kỳ vọng vào COC"

VOVN: COC nào có thể bảo đảm và củng cố không phải là một công cụ vận năng để quản lý được ở xung đột ở Biển Đông.

Đây là chia sẻ của TS Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao trong cuộc phỏng vấn với phóng viên VOV.

THE GIỚI & VIỆT NAM
10/07/09/06/2017

ASEAN - tổ chức khu vực thành công nhất

Ngày 9/6, Hội thảo quốc tế với chủ đề "Chuyển dịch địa chính trị ở Châu Á - Thái Bình Dương và chặng đường nửa thế kỷ ASEAN" đã diễn ra tại Hà Nội.

Hội thảo là hoạt động nằm trong Chương trình quốc gia kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN tại Việt Nam do Học viện Ngoại giao phối hợp với Vụ ASEAN (Bộ Ngoại giao) và Quỹ Konrad Adenauer đồng tổ chức.

Bên cạnh là một hoạt động trong khuôn khổ Mạng lưới các Viện Nghiên cứu Chiến lược ASEAN (ASEAN-ISIS) nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và qua đó mở rộng trao đổi, đóng góp những ý tưởng, những sáng kiến mới cho việc hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trên tầm quốc gia và khu vực.

Việt Nam ứng cử Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021

Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua đề cử Việt Nam ứng cử Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021.

Trong thực tiễn đường lối đối ngoại hòa bình và độc lập, tự do của Việt Nam, để tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là một thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, ngày 20/3/2017 tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Công KAS tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế "Việt Nam và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ứng cử và tham gia nhiệm kỳ 2020-2021".

TS Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Học viện Ngoại giao (trái) và TS Trương Ngọc Anh, Phó Hiệu trưởng (phải) chủ trì và phát ngôn cho Hội thảo quốc tế về đề cử Việt Nam gia nhập Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP VIỆN



1. Viện trưởng Hoàng Anh Tuấn nhận bằng khen từ Bộ trưởng Phạm Bình Minh
2. Viện trưởng Hoàng Anh Tuấn nhận giấy khen từ Bộ Công an
3. Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cẩm đến chúc mừng
4. Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên đến chúc mừng
5. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đến chúc mừng
6. Nguyên Lãnh đạo Bộ (từ trái qua: Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan,

- Nguyễn Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Cẩm, Nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên)
7. Nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm phát biểu tại lễ kỷ niệm
8. Bộ trưởng Phạm Bình Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm
9. Viện trưởng Hoàng Anh Tuấn phát biểu đáp từ Lãnh đạo Bộ
10. Viện trưởng Hoàng Anh Tuấn và Phó Viện trưởng Lê Hải Bình cùng tập thể cán bộ nữ



1. Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao năm 2013
2. Tập thể lãnh đạo và chuyên viên Viện năm 2013
3. Từ trái qua: Viện trưởng Hoàng Anh Tuấn, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Cẩm, Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên, Nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Thứ trưởng Đặng Đình Quý.

VIỆN CHIẾN LƯỢC QUA CÁC CON SỐ

<p>150 ◀</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ước lượng số hoạt động ngoại giao kênh 2, kênh 1.5, tham vấn chính sách, hợp tác, trao đổi học thuật với các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước mỗi năm của Viện. 	<p>41 ◀</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tổng số Đề tài nghiên cứu cấp bộ do cán bộ của Viện chủ trì thực hiện, với trung bình 4 đề tài một năm. 	<p>50 ◀</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ước lượng số báo cáo chuyên môn hàng năm của Viện gửi Bộ Ngoại giao.
<p>36 ◀</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Số cán bộ hiện tại của Viện, trong đó số đang công tác trong nước là 30, số đang đi công tác nhiệm kỳ/ học dài hạn ở nước ngoài là 6. 	<p>15 ◀</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Số lượng cán bộ hiện tham gia giảng dạy, hướng dẫn luận văn các bậc đại học, cao học, tiến sĩ, cũng như các khóa bồi dưỡng cán bộ đối ngoại. 	<p>11 ◀</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Số các môn học hiện do cán bộ của Viện giảng dạy, trong đó bao gồm: Chính sách đối ngoại, Phân tích Chính sách đối ngoại, Các cơ chế hợp tác an ninh, Chính trị ở châu Á-Thái Bình Dương, Chính trị học so sánh, Hoa Kỳ học, Trung Quốc học, Nga học, Các vấn đề kinh tế đối ngoại Việt Nam, tiếng Anh chuyên ngành.

MỘT SỐ ẤN PHẨM TIÊU BIỂU



ẤN PHẨM THƯỜNG NIÊN



Từ cuối năm 2011, Viện đã biên tập và lưu hành sách Tình hình thế giới năm 2011 và Triển vọng năm 2012, khởi đầu cho việc đưa việc xuất bản sách Tổng hợp ý kiến học giả và Dự báo trở thành công tác thường niên của Viện.

TỦ SÁCH NGUYỄN CƠ THẠCH



1. Minnesota Wild:

Những dòng viết tặng Cố Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch của Đại tướng Quân đội Mỹ John William Vessey Jr.

2. Sách Kissinger:

Những dòng viết tặng của tác giả Lưu Văn Lợi

3. Sách Kinh tế học:

Cuốn sách giáo khoa về kinh tế học mà Cố Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch giới thiệu với cán bộ ngoại giao Việt Nam, bản gốc tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt

4. Sách Các Mác:

Bút tích của bác Nguyễn Cơ Thạch trong quá trình đọc sách nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản

Viện là nơi lưu giữ hai bộ sưu tập sách quý giá của cố Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch và cố học giả Lưu Đoàn Huỳnh, với tổng cộng khoảng 4480 đầu sách. Hai bộ sưu tập bao gồm nhiều sách tiếng Việt, tiếng Anh, và Pháp, trong các lĩnh vực chính trị học, quan hệ quốc tế, ngoại giao, kinh tế học, và triết học. Đây là các nguồn tài liệu và sử liệu có giá trị về Việt Nam trước và sau chiến tranh, Việt Nam trong quá trình đổi mới nói chung và ngoại giao Việt nam nói riêng.

TỦ SÁCH LƯU ĐOÀN HUYNH



Nhân viết về nghề, về nghiệp tôi xin chia sẻ một số cảm nghĩ về cái công việc thầm lặng và có ý nghĩa quyết định này.

Có bột mới gột nên hồ. Khâu đầu tiên quyết định thành bại của công tác nghiên cứu là thu thập tư liệu. Như trên đã nói, lúc bấy giờ làm gì có internet, sách báo vô cùng khan hiếm nên bọn tôi phải làm cái việc "tìm kim dưới đáy biển": có lục lọi trong Bộ, ở các thư viện, nhờ các cơ quan đại diện nước ta ở nước ngoài và anh chị em Việt Kiều tìm xin sách báo, tài liệu chữ cũng chẳng lấy đâu ra tiền để mua... Trong nhóm nghiên cứu chiến lược chúng tôi có "vua tư liệu" là anh Lưu Đoàn Huynh. Anh vốn là nhân viên cơ quan đại diện nước ta ở Băng-cốc từ thời kháng chiến chống Pháp sau đã từng làm việc tại Đại sứ quán nước ta ở Mát-xcơ-va và một số cơ quan Ngoại giao nước ta ở nước ngoài, thạo tiếng Pháp, tiếng Anh, biết cả tiếng Nga. Anh hết sức đam mê tìm kiếm và lưu giữ tư liệu, lúc nào cũng đeo trên người ba-ga-giơ (porte-bagage) xe đạp chiếc máy chữ và một hòm gỗ kiểu như hòm thợ cạo chứa đầy các phiếu ghi tỉ mỉ nội dung tư liệu, chỉ rõ xuất xứ, ngày tháng năm... Mỗi khi tranh luận anh lấy những phiếu đó ra để cãi đến cùng, buộc chúng tôi cũng phải mảy mòi đi tìm tư liệu để cãi lại. Tuy là thủ trưởng nhưng ông Thạch cũng có "tủ" riêng dùng để tranh luận với chúng tôi.

Rất tiếc thời nay không ít anh chị em làm nghiên cứu cậy vào internet, sách báo sẵn có rất nhiều nên ít dày công thu thập tư liệu. Dự nhiều cuộc hội thảo tôi thấy một hiện trạng khá phổ biến là "phản chay", tức là "nói không có sách, mách không có chứng". Nghiên cứu kiểu đó thì làm sao sâu sắc và chuẩn xác được?

1. Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Một trong các cuốn sách cổ học giả Lưu Đoàn Huynh tham gia biên soạn, Viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao

2. Sách Lịch sử Ngoại giao:

Cuốn sách do bác Lưu Đoàn Huynh biên dịch và hiệu đính, cuốn giáo trình đã gắn bó với nhiều thế hệ sinh viên của Học viện Ngoại giao khi học tập môn Lịch sử Quan hệ quốc tế

3. Sách Đông phương luận:

Cuốn sách kinh điển do bác Lưu Đoàn Huynh dịch

4. Bản chữ viết tay:

Bản chữ viết tay ghi lại những nhận xét, đánh giá của bác Huynh về một đề tài nghiên cứu

Trích trong Vũ Khoan, "Đào bới nghiên cứu, xử lý tình huống," trong sách của Tập thể tác giả, "Chuyện nghề chuyện nghiệp ngoại giao", (NXB Hội Nhà Văn, 2013), trang 31-32: Ở đây nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhắc đến bác Nguyễn Cơ Thạch và Lưu Đoàn Huynh như là hai tấm gương luôn chú trọng việc thu thập và lưu trữ tài liệu, sách báo phục vụ công tác nghiên cứu.

CÂU CHUYỆN VỀ MỘT TỦ SÁCH

6 CHUYỆN NGOẠI GIAO



Câu chuyện về một tủ sách

Một ngày thu Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Nghiên cứu Chiến lược (Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao), tập thể cán bộ Viện bồi hồi tới thăm căn nhà của cố Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT), Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch - người truyền lửa cho nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao làm công tác nghiên cứu.

Thư chuyện cùng chúng tôi, phu nhân của cố Phó Chủ tịch HĐBT, bà Phan Thị Phúc, xúc động ôn lại những kỷ niệm về ông, người anh cả của ngành Ngoại giao Việt Nam thời kỳ đổi mới. Mặc trong những kỷ vật đáng quý nhất của cố Phó Chủ tịch HĐBT, hiện còn lưu giữ tại Viện chính là tủ sách với 2.238 cuốn mà ông để lại.

Chủ nhân 2.238 cuốn sách

Trong làn khói hương thong nhè, bao kỷ niệm như mây về, phu nhân cố Phó Chủ tịch HĐBT bồi hồi nhớ lại. Lúc sinh thời, cố Phó Chủ tịch HĐBT là người rất đam mê đọc sách. Các cán bộ ngoại giao lão thành đã từng làm việc cùng ông đều nhớ: Thông thường, các lãnh đạo yêu cầu cấp dưới đọc sách và nộp báo cáo vào buổi tối. Nhưng với Phó Chủ tịch HĐBT Nguyễn Cơ Thạch thì khác, ông thường tự mình tìm đọc những cuốn sách quý, rồi khuyến cấp dưới cũng đọc để nâng cao kiến thức.

Lòng yêu sách của ông không chỉ được người thân và đồng nghiệp biết đến, mà còn lan truyền trong bạn bè quốc tế. Vì thế, vào các cuộc tiếp xúc, các hoạt động đối ngoại ở trong và ngoài nước, những nhà ngoại giao, học giả các nước thường dành, những cuốn sách quý nhất làm quà tặng ông. Trong giai đoạn đàm phán về vấn đề Campuchia cuối thế kỷ 80, ông đã nhiều ngày mang sách đến tặng. Tình hình lúc đó khá khốn khó do cần vận khí, khối lượng hành lý còn bị hạn chế nhiều, nhưng lần nào ông cũng quyết tâm mang đi số sách được tặng về.

Gợi mở giải pháp cho vấn đề đối ngoại

Số di sản của Phó Chủ tịch HĐBT trong sách như vậy, là do đời sống, môi trường sống của ông, môi trường sống của các cán bộ ngoại giao, học giả các nước, yêu cầu công việc và nhu cầu của công tác nghiên cứu. Lòng yêu sách của ông càng trở nên sâu thẳm là lòng yêu nước, yêu tổ quốc và khát khao được đóng góp vào công việc của quốc gia. Tình yêu và tinh thần ấy như ngọn lửa thắp sáng những cuốn sách được lưu giữ tại tủ sách Viện Nghiên cứu Chiến lược.



Tủ sách với trên 2000 cuốn sách quý của cố Phó Chủ tịch HĐBT Nguyễn Cơ Thạch hiện được lưu giữ tại Học viện Ngoại giao (Ảnh: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao)

hệ quốc tế, đến kinh tế, triết học và văn học - nghệ thuật. Những cuốn sách như vậy đáng kể là của chuyên viên hoặc học giả nước ngoài về cuộc đời học tập, nghiên cứu và công việc của cố Phó Chủ tịch HĐBT.

Lưu giữ từng trang sách, chúng tôi như được sống lại những thăng trầm của cuộc đời, phần Phan Thị Phúc, của quá trình gia quyết vận đề Campuchia và rất nhiều sự kiện đáng nhớ khác. Bên cạnh đó, số lượng sách về kinh tế cũng chiếm một phần đáng kể, với khoảng 100 cuốn, trong đó khá nhiều sách viết về kinh tế thị trường. Theo lời kể của phu nhân, phần trên kính để để dành vốn là số tiền đầu tư của cố Phó Chủ tịch HĐBT trong những năm đầu nước ta thực hiện chính sách "mở cửa".

Ông say sưa đọc những cuốn sách hay và kinh tế để nắm bắt, tìm tòi hướng đi cho ngoại giao nước nhà nhằm phục vụ tốt nhất công cuộc Đổi mới. Khi được tăng gia trình kinh tế học của Paul Samuelson, ông đã để nghị các chuyên gia dịch cuốn sách này ra tiếng Việt. Sau đó, bản dịch này được ông tặng cho Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ James Baker như một thông điệp trong cuộc gặp năm 1990 của hai nước. Ông còn chia bán những bản quý hiếm. Có lẽ đó chính là những bức

đi đầu tiên để nhận thông tư duy cho ngoại giao kinh tế Việt Nam thời kỳ Đổi mới.

Nguyễn Cơ Thạch nghiên cứu, từ sách còn có một phần không nhỏ "học" lĩnh vực văn học - nghệ thuật. Cố Phó Chủ tịch HĐBT thường tâm niệm rằng: Làm ngoại giao rồi, đời biết chính trị, kinh tế thì chưa đủ, mà còn cần nghệ thuật nữa. Bởi phu nhân thích đọc tiểu thuyết của các nước, ông thường mua về để bà đọc, rồi sau đó lắng nghe bà chia sẻ về cốt truyện và tư tưởng của tác phẩm.

Khi đó, ông còn được biết về văn học - nghệ thuật đã để gây ấn tượng và tìm được sự đồng cảm của bạn bè quốc tế. Đến nay, những cuốn tiểu thuyết kinh điển nguyên tác của các đại văn hào nổi bật, hay những tác phẩm độc đáo như bản dịch Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm bằng tiếng Pháp trong tủ sách của ông, vẫn khiến kỷ niệm người yêu văn chương nào cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Truyền lửa cho các thế hệ ngoại giao

Không chỉ nói lên tác dụng và tầm nhìn phong phú, trí tuệ vượt bậc của cố Phó Chủ tịch HĐBT, từ sách còn là minh chứng sống động về sự coi trọng của Phó

Chủ tịch HĐBT dành cho công tác nghiên cứu.

Phó bà nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Nghiên cứu Chiến lược, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khôn cho biết: Công tác nghiên cứu của Bộ Ngoại giao không phải chỉ có trong 10 năm qua, mà từ cách đây 50 năm, khi có Phó Chủ tịch HĐBT Nguyễn Cơ Thạch lập ra nhiệm nghiên cứu, chiến lược trong bộ cảnh nước ta chuyển từ cho đàm phán Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình.

Ngày từ lúc đó, ông đã luôn có tâm quan trọng cho việc nghiên cứu các diện thể giới, những tư tưởng lớn trong quan hệ quốc tế, cũng như chiến lược của các nước lớn. Trong tủ sách của ông, chúng tôi thấy sự đam mê của ông viết về công tác nghiên cứu: "Nghiên cứu là vốn để đi tìm, là phải đi mà viết đi mà xem theo chiều trong".

Chính trí sự coi trọng của Phó Chủ tịch HĐBT đối với công tác nghiên cứu chiến lược, gia đình của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao làm nơi lưu giữ những cuốn sách quý. Phó thủ nhân cố Phó Chủ tịch HĐBT đã cùng đồng chí Trích

CÂU CHUYỆN TỦ SÁCH CỦA CỐ PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN CƠ THẠCH

Một ngày thu Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Nghiên cứu Chiến lược (Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao), tập thể cán bộ Viện bồi hồi tới thăm căn nhà của cố Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch - người truyền lửa cho những thế hệ cán bộ ngoại giao làm công tác nghiên cứu.

Trò chuyện cùng chúng tôi, phu nhân của cố Phó Thủ tướng, bà Phan Thị Phúc, xúc động ôn lại những kỷ niệm về ông, người anh cả của ngành Ngoại giao Việt Nam thời kỳ Đổi mới. Một trong những kỷ vật đáng quý nhất của cố Phó Thủ tướng hiện còn lưu giữ tại Viện chính là tủ sách với 2.238 cuốn mà ông để lại.

Chủ nhân 2.238 cuốn sách

Trong làn khói hương thoảng nhẹ, bao kỷ niệm như mây về, phu nhân cố Phó Thủ tướng bồi hồi nhớ lại. Lúc sinh thời, cố Phó Thủ tướng là người rất đam mê đọc sách. Các cán bộ ngoại giao lão thành đã từng làm việc cùng ông đều nhớ rằng: Thông thường, các lãnh đạo yêu cầu cấp dưới đọc sách và nộp báo cáo tổng hợp lên. Nhưng với Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch thì khác, ông thường tự mình tìm đọc những cuốn sách quý, rồi khuyến cấp dưới cùng đọc để nâng cao kiến thức.

Lòng yêu sách của ông không chỉ được người thân và đồng nghiệp biết đến, mà còn lan truyền trong bạn bè quốc tế. Vì thế, vào các cuộc tiếp xúc, các hoạt động đối ngoại ở trong và ngoài nước, những nhà ngoại giao, học giả các nước thường dành những cuốn sách quý nhất làm quà tặng ông. Trong giai đoạn đàm phán về vấn đề Campuchia, cứ mỗi lần ông tham dự họp tại Liên hợp quốc lại có nhiều người mang sách đến tặng. Tình hình lúc đó rất khó khăn do cần vận, khối lượng hành lý còn bị hạn chế nhiều, nhưng lần nào ông cũng quyết tâm mang đủ số sách được tặng về.

Gợi mở giải pháp cho vấn đề đối ngoại

Sở dĩ cố Phó Thủ tướng trân trọng sách như vậy, bởi lẽ đối với ông, mỗi cuốn sách là nguồn tri thức quý báu giúp ông tìm ra giải pháp cho những vấn đề đối ngoại qua các giai đoạn cam go của lịch sử dân tộc. Lòng yêu sách của ông bắt nguồn từ sâu thẳm là lòng yêu nước, yêu tri thức và khát khao cháy bỏng được vận dụng tri thức để cống hiến cho Tổ quốc. Tình yêu và tinh thần ấy như vẫn còn sống mãi trong những cuốn sách được lưu giữ tại tủ sách Viện Nghiên cứu Chiến lược.

Những trang sách khiêm nhường, lặng lẽ mà chứa đựng vốn kiến thức phong phú trong nhiều lĩnh vực của người chủ nhân năm xưa, từ lịch sử, quan hệ quốc tế, đến kinh tế, triết học và văn học – nghệ thuật. Những cuốn sách như đang kể lại câu chuyện về cuộc đời hoạt động đối ngoại sôi nổi, nhiệt huyết của cố Phó Thủ tướng.

Lật giờ từng trang sách, chúng tôi như được sống lại những tháng ngày của cuộc đàm phán Pari lịch sử, của quá trình giải quyết vấn đề Campuchia và rất nhiều sự kiện đáng nhớ khác. Bên cạnh đó, số lượng sách về kinh tế cũng chiếm một phần đáng kể, với khoảng 100 cuốn, trong đó khá nhiều sách viết về kinh tế thị trường. Theo lời kể của phu nhân, phát triển kinh tế đất nước vốn là nỗi niềm đau đầu của cố Phó Thủ tướng trong những năm đầu nước ta thực hiện chính sách “mở cửa”.

Ông say sưa đọc những cuốn sách hay về kinh tế để trăn trở, tìm tòi hướng đi cho ngoại giao nước nhà nhằm phục vụ tốt nhất công cuộc Đổi mới. Khi được tặng giáo trình kinh tế học của Paul Samuelson, ông đã đề nghị các chuyên gia dịch cuốn sách này ra tiếng Việt. Sau đó, bản dịch này được ông tặng cho Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ James Baker như một thông điệp trong cuộc gặp năm 1990 khi hai nước còn chưa bình thường hóa quan hệ. Có lẽ đó chính là những bước đi đầu tiên đặt nền móng tư duy cho ngoại giao kinh tế Việt Nam thời kỳ Đổi mới.

Ngoài các sách chuyên ngành, tủ sách còn có một phần không nhỏ thuộc lĩnh vực văn học – nghệ thuật. Cố Phó Thủ tướng thường tâm niệm rằng: Làm ngoại giao nếu chỉ biết chính trị, kinh tế thì chưa đủ, mà còn cần nghệ thuật nữa. Biết phu nhân thích đọc tiểu thuyết của các nước, ông thường mua về để bà đọc, rồi sau đó lắng nghe bà chia sẻ về cốt truyện và tư tưởng của tác giả.

Nhờ đó, ông có được kiến thức văn học – nghệ thuật đủ để gây ấn tượng và tìm được sự đồng cảm của bạn bè quốc tế. Đến nay, những cuốn tiểu thuyết kinh điển nguyên tác của các đại văn hào thế giới, hay những ấn phẩm độc đáo như bản dịch Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm bằng tiếng Pháp trong tủ sách của ông vẫn khiến bất kỳ một người yêu văn chương nào cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Truyền lửa cho các thế hệ nghiên cứu

Không chỉ nói lên cuộc đời và tâm hồn phong phú, trí tuệ uyên bác của cố Phó Thủ tướng, tủ sách còn là minh chứng sống động về sự coi trọng của cố Phó Thủ tướng dành cho công tác nghiên cứu.

Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Nghiên cứu Chiến lược, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho biết: Công tác nghiên cứu của Bộ Ngoại giao không phải chỉ có trong 10 năm qua, mà từ cách đây 50 năm, khi cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch lập ra nhóm nghiên cứu chiến lược trong bối cảnh nước ta chuẩn bị cho đàm phán Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình.

Ngay từ lúc đó, ông đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc nghiên cứu cục diện thế giới, những xu hướng lớn trong quan hệ quốc tế, cũng như chiến lược của các nước lớn. Trong tủ sách của ông, chúng tôi thực sự thấm thía khi đọc được những dòng bút tích mà ông viết về công tác nghiên cứu: “Nghiên cứu là nêu ra để đi tìm, là phải đập nát vấn đề ra để xem thực chất bên trong”.

Chính từ sự coi trọng của cố Phó Thủ tướng đối với công tác nghiên cứu chiến lược, gia đình ông đã chọn Viện Nghiên cứu chiến lược (Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao) làm nơi lưu giữ những cuốn sách này. Đích thân phu nhân cố Phó Thủ tướng đã cùng đồng chí Trịnh Đình Hùng sắp xếp tủ sách theo các thể loại, đóng gói thành 70 thùng và trao tặng cho Học viện. Đến nay, tủ sách của cố Phó Thủ tướng đã đồng hành cùng Viện Nghiên cứu Chiến lược trong suốt 10 năm qua. Tập thể nghiên cứu viên của Viện đã thực hiện phân loại, đánh số, xây dựng thư mục điện tử và sửa sang cơ sở vật chất để tủ sách được bảo tồn trong điều kiện tốt nhất.

Tại nơi đây, những cuốn sách binh dị vẫn đang lưu giữ dấu ấn cuộc đời hoạt động của nhà ngoại giao lỗi lạc, một trong những người học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tủ sách của cố Phó Thủ tướng không chỉ là một phần kho tàng tri thức nhân loại mà đội ngũ nghiên cứu viên ngày nay được kế thừa, mà còn là sợi dây kết nối giữa các thế hệ cán bộ ngoại giao.

Đã 20 năm kể từ ngày cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch đi xa, nhưng nơi đây vẫn vẹn nguyên tinh thần của ông, vẫn vẹn nguyên tình cảm trân quý của bạn bè quốc tế. Và vẫn sáng mãi ngọn lửa nhiệt huyết mà ông truyền lại cho nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao làm công tác nghiên cứu sau này.

BÍCH NGỌC

(Bài đăng trên báo Thế giới và Việt Nam, số 44, từ ngày 1/11 đến ngày 7/11/2018)

CHÚC MỪNG TỪ ĐỐI TÁC

BỘ CÔNG AN
CỤC KHOA HỌC, CHIẾN LƯỢC
VÀ LỊCH SỬ CÔNG AN

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

THƯ CHÚC MỪNG

Kính gửi: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao

Nhân dịp Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao kỷ niệm 10 năm thành lập, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an¹ xin gửi tới tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Viện lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chỉ trong một thời gian ngắn, sự trưởng thành và đóng góp của Viện vào sự nghiệp hòa bình, an ninh và phát triển của đất nước là rất có ý nghĩa. Là đơn vị chủ trì công tác nghiên cứu chiến lược của Bộ Công an, chúng tôi rất ngưỡng mộ tâm huyết và đóng góp của Viện trong những năm qua, không chỉ trực tiếp đối với đất nước mà còn góp phần tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực, đặc biệt là trên những vấn đề thiết thân đối với lợi ích quốc gia.

Chúng tôi hết sức trân trọng sự giúp đỡ, hợp tác chí tình của Viện đối với các mặt công tác của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an trong những năm qua, đồng thời mong muốn mối quan hệ này sẽ còn chặt chẽ, sâu sắc hơn trong thời gian tới.

Xin nhận ở chúng tôi những tình cảm sâu sắc.

Trân trọng!

CỤC TRƯỞNG



Thiếu tướng Đỗ Lê Chi

¹ Ngày 06/8/2018, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4007/QĐ-BCA về việc thành lập Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an trên cơ sở hợp nhất 04 đơn vị: Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Tạp chí Công an nhân dân, Viện Lịch sử Công an nhân dân và Cục Quản lý khoa học và công nghệ.



**VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ VỀ QUỐC PHÒNG
BỘ QUỐC PHÒNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 34C Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
Fax: (84-24) 37855352

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2018

THƯ CHÚC MỪNG

Thân ái gửi tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao thuộc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.

Nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập của Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao (2008 - 2018), thay mặt Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng, tôi xin trân trọng gửi đến tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, nghiên cứu viên của quý Viện lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Qua 10 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Bộ Ngoại giao và trực tiếp là Học viện Ngoại giao, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một cơ sở nghiên cứu học thuật có uy tín trong nước và quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, góp phần vào hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại Việt Nam trong thời kì mới. Tôi vui mừng trước sự phát triển của Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai Viện chúng ta thông qua các hoạt động chia sẻ nghiên cứu học thuật, tập huấn, đào tạo...

Với những thành quả đã đạt được, tôi tin tưởng và chúc Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao sẽ tiếp tục thành công trong tương lai! Chúc Ban lãnh đạo, cán bộ, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Chúc mối quan hệ giữa hai cơ quan chúng ta ngày càng phát triển!

Thân ái,

PGS.TS. Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng
Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng



“Học viện Ngoại giao và Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc từ trước đến nay có mô hình hợp tác tốt đẹp và kênh giao thiệp thông suốt, đặc biệt kể từ khi Quý Sở thành lập, đã duy trì trao đổi học thuật thường niên với Viện chúng tôi, hoạt động nghiên cứu hàng năm của hai bên đã có những đóng góp đầy đủ cho việc duy trì đại cục hòa bình, ổn định Trung – Việt, phát huy truyền thống hữu nghị hai nước.”

“...Through the annual dialogue, fellowship program and other collaborative activities, our two institutions have always enjoyed close and productive working relationship. Together we provide valuable opportunities for experts from both countries to exchange perspectives directly relevant to our foreign and security policies, which is increasingly important in the age of a rapidly evolving regional landscape in Asia....”

“...I applaud the IFPSS for placing itself on the map of international research and becoming a leading Vietnamese think tank in foreign policy, in the past 10 years. The Konrad-Adenauer-Stiftung has found in the Institute an intellectual and very valued partner to work on advancing ideas and thoughts on regionalism, Vietnam's developing leadership and security. Together we have successfully cooperated on projects regarding China, academic advancement through course building and ASEAN integration, only to mention a few...”



"[...]The long-standing friendly relations and in depth cooperation between our two institutes in various fields have been continually developed and increased, particularly through the exchange visits of our delegations and cooperation on various activities and programs. The Institute of Foreign Affairs expresses sincere gratitude and appreciation to the IFPSS, Diplomatic Academy of Vietnam for the continued support and assistance rendered to the IFA which have been beneficial to the development and strengthening of the IFA's capacity building in pursuing its mandate and vision in the national and international affairs..."



"...Our regular interactions have grown from strength to strength in building a much deeper understanding of the New Zealand-Vietnam bilateral relationship and the challenges facing our region. The Foundation consistently rates our dialogues with IFPSS amongst the best. We are always impressed by the high levels of commitment, energy and substance of our IFPSS colleagues which ensure a most robust and warm relationship..."



"It is indeed remarkable that within the ten years since its establishment on April 2008, the IFPSS has grown to become the leading foreign policy think-tank of Vietnam, and indeed one of the most esteemed such think-tanks in the field of international affairs and strategic studies in Asia. ...This [hosting team of senior analysts from The Diplomatic Academy of Vietnam] was another culmination of the growing, long-term and sincere partnership between our institutes, which greatly enhances our mutual understanding of current world affairs in general, and particularly in West and East Asia."



“Viện đã hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Trung Quốc, thành một kênh quan trọng để hai bên trao đổi chính sách ngoại giao và thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực hai nước. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Đại sứ quán Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Chiến Lược Ngoại giao, góp phần nhiều hơn thúc đẩy hợp tác hữu nghị Trung - Việt.”

“...IFPSS has established itself as a centre for research on a wide range of regional and global issues. The Embassy has enjoyed close working relations with both IFPSS and the DAV. The seminars organised by the DAV, which we have consistently supported and participated in, are good opportunities to exchange views on issues of mutual interest. ... As IFPSS continues advancing towards the next decade, the Embassy looks forward to working with your organisation to explore more opportunities for further cooperation.”

AMBASSADOR OF JAPAN
VIETNAM

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao - Học viện Ngoại giao Việt Nam, tôi xin thay mặt Chính phủ Nhật Bản gửi đến Quý Viện lời chào và lời chúc mừng trân trọng nhất.

Trong 10 năm qua, Học viện Ngoại giao Việt Nam đã thực hiện nhiều nghiên cứu, dự báo về các diễn biến quốc tế mới nhất trong quan hệ giữa các nước lớn và quan hệ ngoại giao đa phương. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng đã có cơ hội tiếp nhận nhiều thông tin quý giá thông qua các buổi làm việc, trao đổi ý kiến với Quý Viện, nơi tập trung các nhà nghiên cứu hàng đầu Việt Nam. Nhân dịp này, tôi xin thay mặt toàn thể Đại sứ quán gửi tới Quý Viện lời cảm ơn sâu sắc.

Ngay cả trong các năm 2016 và năm 2017, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã phối hợp với Quý Học viện và Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tổ chức hội thảo về chủ đề "Hàng rào chống Virus H1N1 và Ty or châu Á: Vai trò của Luật Quốc tế trong việc Duy trì Triết lý trên Biển". Việt Nam và Nhật Bản đã thiết lập quan hệ đặc biệt, chiến lược, sâu rộng và có chung nhiều lợi ích chiến lược. Do vậy, việc hai nước đóng số chức hội thảo về triết lý trên biển tại Hà Nội có ý nghĩa vô cùng to lớn. Chính phủ và Đại sứ quán Nhật Bản hy vọng quan hệ hợp tác giữa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam với Học viện Ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là với Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao sẽ được thắt chặt hơn nữa trong tương lai.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, một lần nữa xin trân trọng gửi lời chúc mừng đến những thành viên Quý Viện đã đạt được trong thời gian qua và xin chúc Quý Viện ngày càng phát triển, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Hà Nội ngày 01 tháng 10 năm 2018

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam
UMEDA KUNIO

梅田邦夫

Kính gửi: Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao
Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao CHXHCN VIỆT NAM



AMBASSADOR

EMBASSY OF AUSTRALIA
VIETNAM

Associate Prof Dr Nguyen Vu Tang
President
Diplomatic Academy of Vietnam
Ministry of Foreign Affairs
HANOI

Associate Prof Dr Tung

It is with pleasure I write to extend my congratulations to the Diplomatic Academy of Vietnam on the occasion of the 10th anniversary of the establishment of the Academy's Institute for Foreign Policy and Strategic Studies.

The last 10 years has witnessed the Vietnam's deepening of international integration. The Institute for Foreign Policy and Strategic Studies has proven to be an invaluable advisory board for the Party and the Government of Vietnam in shaping the direction of Vietnam's foreign policies in this period of time.

My colleagues and I at the Australian Embassy in Hanoi value every opportunity to meet and engage with you and your colleagues at the Institute whose professionalism, knowledge and expertise always bring us new insights in our discussions.

With the elevation of the bilateral relationship between Australia and Vietnam to a Strategic Partnership, I am looking forward to intensifying our cooperation and partnership with Vietnam, both bilaterally, and in regional and international mechanisms. I am confident that we will continue to build upon the excellent cooperation between the Embassy and the Diplomatic Academy of Vietnam and the Institute for Foreign Policy and Strategic Studies in the time to come.

I wish the Institute for Foreign Policy and Strategic Studies every success in the future.

Yours sincerely


Chris Chubb

Institute of Australia, 7 Dean, De Witt Street, No. 24/26, District 1, Hanoi, Vietnam
Telephone: (84) 4127741100 Facsimile: (84) 4127741011

“Trong 10 năm qua, Học viện Ngoại giao Việt Nam đã thực hiện nhiều nghiên cứu, dự báo về các diễn biến quốc tế mới nhất trong quan hệ giữa các nước lớn và quan hệ ngoại giao đa phương. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng đã có cơ hội tiếp nhận nhiều thông tin quý giá thông qua các buổi làm việc, trao đổi ý kiến với Quý Viện, nơi tập trung các nhà nghiên cứu hàng đầu Việt Nam. ... Chính phủ và Đại sứ quán Nhật Bản hy vọng quan hệ hợp tác giữa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam với Học viện Ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là với Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao sẽ được thắt chặt hơn nữa trong tương lai.”

“The last 10 years has witnessed the Vietnam's deepening of international integration. The Institute for Foreign Policy and Strategic Studies has proven to be an invaluable advisory board for the Party and the Government of Vietnam in shaping the direction of Vietnam's foreign policies in this period of time. My colleagues and I at the Australian Embassy in Hanoi value every opportunity to meet and engage with you and your colleagues at the Institute whose professionalism, knowledge and expertise always bring us new insights in our discussions.”

CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CỦA VIỆN



NGUYỄN LÊ NGỌC ANH



KHÔNG THỊ BÌNH



NGUYỄN VĂN BÌNH



NGUYỄN ĐỨC CHÍNH



NGUYỄN THỊ THANH HẢI



TRẦN THANH HẢI



NGÔ MINH HẰNG



NGUYỄN THÚY HẰNG



ĐỖ MẠNH HOÀNG



QUÁCH QUANG HỒNG



NGUYỄN TRỌNG HUY



CHU CÔNG HUY



ĐỖ MAI LAN



PHẠM HẢI LIÊN



NGUYỄN XUÂN LINH



LÊ THỊ THÙY LINH

CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CỦA VIỆN



ĐINH THỊ HIỀN LƯƠNG



LÊ NHƯ MAI



NGUYỄN THÙY MINH



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC



HOÀNG THỊ TUẤN OANH



LÊ THỊ QUỲNH



NGUYỄN ĐÌNH SÁCH



MAI THỊ HỒNG TÂM



LÊ TUẤN THANH



CHU MINH THẢO



LÊ PHƯƠNG THẢO



TÔ MINH THU



NGUYỄN THỊ TOAN



LẠI ANH TÚ



VŨ THỊ THANH TÚ

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA



1



4



5



2



6



3

1. Đoàn cán bộ Học viện thăm quan Chùa Vàng, Lào (2018)
2. Cán bộ Viện du xuân (2017)
3. Đoàn cán bộ Học viện thăm quan đến Taj Mahal, Ấn Độ (2018)
4. Cán bộ Viện du xuân (2017)
5. Tập thể cán bộ Viện tham gia team building (2018)
6. Các Lãnh đạo Viện chụp ảnh cùng Giám đốc Học viện Nguyễn Vũ Tùng (2018)

CÁN BỘ, NHÂN VIÊN TỪNG CÔNG TÁC TẠI VIỆN

ĐINH TUẤN ANH
ĐỖ THỊ THANH BÌNH
TRẦN QUANG CHÂU
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG
NGUYỄN THÙY DƯƠNG
ĐÀO THỊ PHƯƠNG GIANG
NGUYỄN THÁI GIANG
ĐÀO PHƯƠNG GIANG
HÀN LAM GIANG
BẠCH THỊ HÀ
ĐỖ THANH HẢI
TRẦN HOÀNG HẢI
HỒ THỊ HỒNG HẠNH
NGUYỄN NGỌC HOÀ
NGUYỄN THU HỒNG
HÀ MẠNH HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
NGÔ THỊ THU HƯƠNG
NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
QUÁCH THỊ HUYỀN
HOÀNG THANH LIÊM

NGUYỄN THÙY LINH
DƯƠNG VĂN LỢI
HOÀNG VĂN LONG
HOÀNG THỊ PHƯƠNG MAI
PHẠM DIỆU MY
PHẠM THỊ MINH NGỌC
NGUYỄN MINH NGỌC
NGUYỄN TIẾN PHƯƠNG
NGUYỄN HÙNG SƠN
ĐẶNG ĐỨC THÀNH
NGUYỄN TIẾN THỊNH
ĐINH THỊ THU
PHẠM DUY THỰC
TRẦN TRƯỜNG THUY
VŨ QUANG TIỆP
LÊ THUY TRANG
TẠ MINH TUẤN
HÀ ANH TUẤN
BÙI MINH TUẤN
NGUYỄN ĐỨC TUYẾN
NGUYỄN CẨM VÂN
HOÀNG NHẬT VỊ

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIỆN



1



2



3



4



5



6

1. Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao Lê Hải Bình phát biểu khai mạc
2. Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Vũ Tùng phát biểu chúc mừng
3. Cố vấn Viện Nguyễn Duy Hưng phát biểu chúc mừng
4. Thiếu tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công An, Bộ Công An phát biểu chúc mừng
5. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu chúc mừng
6. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tặng hoa mừng Kỷ niệm 10 thành lập Viện cho Viện trưởng Lê Hải Bình



7



10



11



8



12



9

- 7. Ảnh tập thể: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Viện Biển Đông, các Cố vấn và đại diện các Vụ
- 8. Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cùng Cố vấn Nguyễn Đức Hùng và Cố vấn Hoàng Như Lý
- 9. Viện trưởng Lê Hải Bình chụp cùng Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga và Giám đốc Trung tâm An ninh và Phát triển Tô Minh Thu
- 10. Giám đốc Học viện chụp cùng lãnh đạo Viện và Viện Biển Đông
- 11. Giám đốc Học viện chụp cùng toàn thể cán bộ Viện
- 12. Tập thể cán bộ nữ của Viện

TỌA ĐÀM NHÂN DỊP KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIỆN



“NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC
NGOẠI GIAO TRONG TÌNH HÌNH MỚI”



1. Phó Viện trưởng Trần Việt Thái phát biểu dẫn đề.
2. Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Học viện, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao cùng nhiều cán bộ, nhân viên của Viện.
3. Nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm.
4. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan.
5. Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga.

LỜI KẾT

Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao kỷ niệm chặng đường 10 năm thành lập và phát triển khi mà dư âm của những thành công vang dội của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 vẫn còn đậm nét. Trong không khí phấn khởi của toàn ngành, tập thể cán bộ và nhân viên của Viện tự hào có một phần đóng góp vào thành công chung của Bộ, cũng như công tác đối ngoại của đất nước. Quãng thời gian 10 năm chưa phải là dài đối với một cơ quan nghiên cứu chiến lược, nhưng những người đã và đang đi qua những năm tháng đầy thử thách để cùng xây dựng “mái nhà chung” này, thực sự cảm nhận được những tình cảm quý báu, sự ghi nhận của Lãnh đạo các cấp, đồng nghiệp ở các Bộ, ngành và bạn bè quốc tế về những thành quả mà Viện đã đạt được trong 10 năm qua.

Tự hào về những thành quả đó, nhưng ý nghĩa hơn hết là dịp kỷ niệm này cũng là thời điểm phù hợp để suy ngẫm về chặng đường 10 năm tới, khi đất nước đang bước vào giai đoạn mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với vị thế mới và cả những thách thức đầy gian khổ của thời cuộc quốc tế. Bước vào thập kỷ thứ hai, Viện NCCL sẽ tập trung nghiên cứu những vấn đề cốt lõi, lâu dài và gắn bó chặt chẽ với lợi ích quốc gia – dân tộc trong giai đoạn chuyển mình cùng thời đại. Viện cũng hướng tới những bước chuyển về chất trong năng lực nghiên cứu và tư duy khoa học, góp phần thiết thực vào những nhiệm vụ trọng yếu của đất nước trong giai đoạn mới. Trong nỗ lực chung của Học viện Ngoại giao, Viện tiếp tục là chỗ dựa vững chắc về học thuật và tham mưu chính sách đối ngoại cho Lãnh đạo Cấp cao và Lãnh đạo Bộ. Trên cơ sở kết nối có hiệu quả giữa kênh 1 và kênh 2, giữa lý luận và thực tiễn, Viện NCCL có thể trở thành nơi ươm mầm sáng kiến, gìn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, cùng chung sức xây dựng nền ngoại giao hiện đại của đất nước.

Để có thể làm được những định hướng đó, điều quan trọng và tiên quyết là sự đổi mới thực sự của tập thể cán bộ, nhân viên của Viện, là quyết tâm thay đổi bản thân, không ngừng hoàn thiện năng lực và tư duy nghiên cứu. Là những người nghiên cứu chiến lược, chúng ta cảm nhận những chuyển mình của thời đại, chứng kiến rõ ràng sức phát triển mới của dân tộc, cảm nhận rõ ràng khí thế mới của công tác đối ngoại. Chính vì vậy, chúng ta cũng nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải đổi mới về cơ chế, cách làm, phương pháp và năng lực nghiên cứu. Có như vậy, 10 năm tới nhìn lại, chúng ta sẽ còn tự hào hơn thời điểm hiện nay về vai trò của Viện đối với công tác nghiên cứu đối ngoại của Bộ và cả nước.



Chỉ đạo
ĐẶNG CẨM TÚ

Ban biên soạn
NGUYỄN THÙY MINH
NGUYỄN THỊ TOAN
NGÔ MINH HẰNG
NGUYỄN LÊ NGỌC ANH
LÊ NHƯ MAI
NGUYỄN TRỌNG HUY
Cùng đóng góp của tập thể cán bộ Viện

Thiết kế
PHAN DUY THANH



10 NĂM

VIỆN NGHIÊN CỨU
CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO

2008 - 2018